

## THEATERVOORSTELLINGEN

### DE STEM VAN ZAND EN STERREN

Izaäk en Rebecca maken de balans op van hun leven. In de verwarring van zijn ouderdom worstelt Izaäk met zijn herinnering aan het offer van Abraham. Rebecca vertelt over haar jeugd, de ontmoeting met Izaäk en de geboorte van hun zonen. Haar tweestrijd en verlangen klinken door in de vragen die ze stelt. Beiden proberen al zoekend de stem van God te verstaan, te midden van alle zin en onzin van hun leven.

Spel en zang: Joyce Schoon en David Gast  
Info/boekingen: joyceschoon@gmail.com



### ALHAMBRA REVISITED

Met beelden, muziek en verhalen brengen we een bezoek aan het Alhambra in Granada. Deze Andalusische paleisstad staat symbool voor de drie culturen en religies die in Middeleeuws Spanje op elkaar botsten: jodendom, christendom en islam. Ze leverden niet alleen strijd, maar ontdekten ook elkaars wijsheid en culturele rijkdom. Poëzie, verhalen en muziek speelden een belangrijke rol als bindmiddel. Een hernieuwde zoektocht naar die Andalusische erfenis leidt tot de vraag hoe we in Nederland kunnen samenleven als mensen met verschillende achtergronden. Vooral in een tijd waarin tolerantie soms ver te zoeken is.

Spel en muziek: Gottfrid van Eck, Rolinha Kross, Haytham Safia en Monique Lansdorp

Info/boekingen: www.gottfridvaneck.nl; Tel. 06 - 2831 6474

### DROOM VAN VUUR, OF DE DAG DAT GOD TIEN JAAR WERD

Kees komt uit een protestants-christelijk nest en bezoekt als kind de school met den Bijbel. Anne de Vries was zijn profeet. Als jochie van tien las hij diens Groot Vertelboek voor de Bijbelse Ge-



schiedenis en Reis door de nacht.

De Kees van tien voelde zich dapper en schuldig met David, was geduldig met Job, vreemdeling met Ruth, verdrietig en blij met Maria Magdalena, verliefd met Jan, op Trijntje, net als Jan in de ban van de opgemaakte Sylvia, die rookte, begerig en bang met Achan.

En altijd dat verterende vuur van verlangen. Veertig jaar later is het tijd om die verhalen opnieuw te vertellen. Voor wat ze nu waard zijn.

Spel en zang: Kees van der Zwaard  
Info/boekingen: www.keesvanderzwaard.nl; tel. 06 - 2232 0091

### ONTMOETINGEN ONDERWEG - VERHAAL VAN EEN PELGRIMSTOCHT

Al eeuwenlang maken mensen tochten te voet naar heilige plaatsen in de verte. Aat van der Harst wandelde van zijn huis in Leusden naar Santiago de Compostella en vervolgens naar Rome. Samen met zangeres Marianne van der Post maakte hij een verhaal van zijn tocht.

Aat vertelt over de weg naar de verte met pelgrimsthema's als de oproep, wolven op de weg, ontmoetingen, wegwijzers, heilige plaatsen en de aankomst/thuiskomst. De wandelweg staat symbool voor de levensweg. Persoonlijke verhalen vloeien samen met oude, overgeleverde verhalen.

Spel en zang: Aat van der Harst en Marianne van der Post  
Info/boekingen: www.verhalenonderweg.nl; tel. 033 - 4943 696

# 7evende HEMEL



GELOOF IN BEWEGING  
SPIRITUALITEIT DIE AARDT  
VERHALEN DIE BOEIEN

WORKSHOPS • CURSUSSEN  
• THEATERVOORSTELLINGEN  
SEIZOEN 2018/2019

Meer informatie over workshops & cursussen en voorstellingen is ook te vinden op:

[www.7evendehemel.nl](http://www.7evendehemel.nl)



## WORKSHOPS & CURSUSSEN

### LEVEND LEREN (BERGEIJK)

Het boek Genesis biedt 'leerpunten' voor de levensweg: worden wie je bent, broeder- en zusterschap oefenen en de angst daarvoor onder ogen zien, Gods verbond maken, jouw verantwoordelijkheid ontdekken en jouw eigen weg (leren) gaan. Al die leerpunten gaan we in beweging onderzoeken.

Docent: Leonie van Straaten

Data: zat 3 nov 2018; zat 16 jan, woe 1 mei en woe 19 juni 2019

Info/opgave: [www.hetwoordinbeweging.nl](http://www.hetwoordinbeweging.nl), tel. 06 - 2165 8754

### LEERHUIS GEDANST (BERGEIJK)

Een prachtige manier om het gehoorde Woord van de voorgaande zondag in beweging te onderzoeken, soms opeens door het lichaam nieuw inzicht te ontvangen.

Docent: Leonie van Straaten

Data: 2 okt, 19 dec 2018; 19 feb, 2 apr 2019 (20.00 - 21.30 uur)

### DANSANTE GEESTELIJKE BEGELEIDING (BERGEIJK)

Vitaliteit van geloven en leven ervaren in dans en in stilte. Een pas op de plaats maken en op adem komen. Je bent in stilte, schept ruimte voor jezelf en begint en eindigt de dag met dansante begeleiding. Ervaring met dans is niet nodig.

Docent: Leonie van Straaten

Datum: in overleg

### BIBLIODANS (OEGSTGEEST & AMSTERDAM)

Zet een Bijbelverhaal je in beweging? Of ontdek je juist via beweging wat het verhaal jou wil vertellen? Bibliodans is een vorm van creatief dansen waarbij je lichaam de verteller is. Samen dansend krijg je inzicht in jezelf en in de betekenis van Bijbelteksten. Ervaring op het gebied van dans is niet nodig.

Docent: Riëtte Beurmanjer

Data: Oegstgeest: 30 okt 2018; 29 jan, 26 mrt, 21 mei 2019 (20.00 - 22.00 uur); A'dam: 1, 8, 15, 22 nov 2018; 5, 12, 19, 26 feb 2019 (10.00 - 12.00 uur)

Info/opgave: [www.riettebeurmanjer.nl](http://www.riettebeurmanjer.nl); tel. 020 - 6654 685

### DANS EN SPIRITUALITEIT - LEZING MET WORKSHOP

Dansen om je geloof te verdiepen, een spirituele levenshouding te ontwikkelen? Het is geen vreemd verschijnsel meer. Via een powerpoint-presentatie krijg je een indruk van Bibliodans, sacrale dans, danskerk, praise en verkondigingsdans. In een aansluitende workshop maak je kennis met Bibliodans: een vorm van creatief dansen naar aanleiding van een Bijbeltekst.

Docent: Riëtte Beurmanjer

Datum/plek: in overleg

### BASISCURSUS BIBLIODRAMA (UTRECHT)

In de basiscursus Bibliodrama verken je Bijbelverhalen door je in te leven in personages van het verhaal. Stap met jouw levensverhaal in een Bijbelverhaal en ervaar wat er in die ontmoeting gebeurt. Onderzoek wat jou raakt of tegenstaat. In gesprek met elkaar ontdek je wat dit met je doet en welke nieuwe betekenissen het verhaal voor je krijgt.

Docent: Cocky Fortuin-van der Spek

Data: zes maandagmiddagen vanaf ma. 19 nov 2018 (13.30-16.00 uur)

Info/opgave: [c.a.fortuin@planet.nl](mailto:c.a.fortuin@planet.nl)

### WERKEN MET VERHALEN IN GROEPEN (GOUDA)

Dit is een praktische tweedaagse training voor mensen die met groepen werken. Je maakt kennis met een grote variatie aan werkvormen om in groepen met persoonlijke, fictieve en overgeleverde verhalen te werken. Tussen de bijeenkomsten oefen je in jouw groep. Je verrijkt, verdiept en verfijnt je mogelijkheden om verhalen te laten vertellen, te horen en te delen. Zo ontdek je een aanpak waarbij je op creatieve wijze de dialoog tussen deelnemers en thema's stimuleert.

Docenten: Aat van der Harst en Cocky Fortuin-van der Spek

Data: woe 16 jan en woe 13 feb 2019

Info/opgave: voor 15 dec 2018 via [c.a.fortuin@planet.nl](mailto:c.a.fortuin@planet.nl)



### ADEM JE ZIEL

We halen dagelijks ongemerkt adem, maar lang niet altijd komen we 'op adem'. Stress, eindeloze prikkels of een hoofd vol gedachten kunnen ons weghouden bij wat ons lichaam en onze ziel nodig hebben. Met eenvoudige adem- en klankoefeningen leer je je niet alleen beter te ontspannen, stil te worden, maar ook ruimte te geven aan alles wat er in je leeft. Ook een lied of psalm kan daarbij helpen. Zo kunnen we de adem van God in ons (her)ontdekken.

Docent: Gottfrid van Eck

Datum/plek: in overleg

Info/opgave: [www.gottfridvaneck.nl](http://www.gottfridvaneck.nl);



### MEDITATIE IN ADVENT (ZWOLLE)

December, misschien wel de drukste tijd van het jaar. Laat je niet druk maken, gun jezelf even rust in deze meditatiecursus, waarbij beweging en stil zitten elkaar afwisselen. Ontspan je lijf, je bent er al. Maak ruimte in je hoofd en hart, en ontvang.

Docent: Susanne de Jong-Tennekes

Data: do 29 nov, 6, 13, 20 dec 2018 (20.00-21.15 uur)

Kosten: € 50

Info/opgave: [dejongtennekes@gmail.com](mailto:dejongtennekes@gmail.com)